

Oprichting

Op 6 april is bij Steenhuis Netwerknorissen 'Stichting Ik was een vreemdeling' opgericht en op 7 april 2016 ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel.

De stichting heeft als doel: er zijn voor vluchtelingen, waarbij kernwaarden zijn: bewogen, betrokken, betrouwbaar, transparant en relevant.

ANBI

Stichting Ik was een vreemdeling wordt door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Visie/missie

Stichting Ik was een vreemdeling wil er zijn voor vluchtelingen (asielzoekers, statushouders). Voor vluchtelingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dit doet de stichting door:

- De vluchtelingen te bezoeken
- Het bieden van een luisterend oor
- Ondersteuning bij integratie
- Helpen bij het vinden van de juiste instanties/loketten
- Begeleiden bij gesprekken met derden
- Ondersteuning bij noodsituaties

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

- voorzitter (K. de Jong)
- secretaris en penningmeester (M. de Wit)
- algemeen lid (J. Bakker)

Het bestuur komt regelmatig bij elkaar om de lopende zaken te bespreken en af te stemmen. In 2021 heeft zij 19 keer vergaderd. Tijdens de vergaderingen wordt er genotuleerd. De verslagen worden besproken, vastgesteld en ondertekend.

Outreach

De Stichting bezoekt gezinnen en of alleenstaanden op Urk en heeft contact met asielzoekers uit het AZC in Luttelgeest (House of Joy). Hierdoor ontstaan kortlopende en langlopende contacten.

Ondersteuning 2021

In 2021 heeft Stichting Ik was een vreemdeling 101 vluchtelingen ondersteund.

Ondersteuning 2021 per land

Land	Status Nee	Status Ja	Totaal per land
Afghanistan			
Armenië			
Egypte		4	4
Eritrea	1	45	46
Irak		8	8
Iran	3	3	6
Nepal	4		4
Oekraïne	2		2
Pakistan		4	4
Somalië		5	5
Sri Lanka	5		5
Syrië		16	16
Tadzjikistan	1		1
Totaal	16	85	101

Activiteiten en samenwerking

- Stichting Hulp & Steun en Caritas: Met Stichting Hulp & Steun is in 2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot preventie en hulp bij schulden bij statushouders op Urk. Stichting Hulp & Steun draagt zorg voor (indien nodig) budgettering of hulp bij schulden. Caritas biedt hulp bij het invullen van formulieren en belastingaanvragen e.d. Stichting Ik was een vreemdeling richt zich op de sociaal-/maatschappelijke begeleiding van de statushouders op Urk;
- Nijhuis Bewindvoering: Als een gezin intensieve financiële hulp nodig heeft in verband met schulden, dan werkt Stichting Ik was een vreemdeling met Nijhuis Bewindvoering;
- Bureau Trajectmanagement Leger des Heils: Een maatschappelijk werker van het Leger des Heils begeleidt enkele statushouders in nauwe samenwerking met Stichting Ik was een vreemdeling;
- Werkgroep Kerk & Vluchteling (Stichting Gave): twee bestuursleden van onze stichting nemen deel aan het overleg van de werkgroep Kerk & Vluchteling Noordoostpolder-Urk;
- Connect Us (Stichting Gave): een bestuurslid denkt en doet actief mee met de avonden voor jongeren. Sinds 2019 ook in samenwerking met het Leger des Heils (inloopcentrum Ut Leeger);
- House of Joy (Stichting Gave): twee bestuursleden draaien mee met de maandelijkse vrouwenochtenden in House of Joy (tegenover het AZC in Luttelgeest);
- Zomerkampen (Stichting Gave): Dit jaar zijn er geen kinderen mee geweest op kinderkamp;
- SVU voetbalkamp: Met ondersteuning van Stichting Ik was een vreemdeling konden 7 jongens meedoen aan het voetbalkamp;
- Inloopcentrum Leger des Heils: een bestuurslid denkt en doet mee met de activiteiten voor vluchtelingen in het inloopcentrum Ut Leeger van het Leger des Heils;

- Spelmiddag in Sporthal de Vlechttuinen: Stichting Ik was een vreemdeling denkt mee en werkt mee aan de organisatie van een jaarlijkse spelmiddag/internationale maaltijd in mei in de Vlechttuinen samen met de Chr. Geref. Maranatha gemeente te Urk. Voor de kinderen zijn er springkussens, er is een maaltijd (internationaal + gebakken vis) met als afsluiting een eenvoudige Bijbelstudie en samen zingen. Dit jaar kon deze activiteit in verband met corona niet doorgaan;
- Dit jaar hebben we in samenwerking met Kerk & Vluchteling - in plaats van een gezamenlijke kerstviering - kerstpakketten rondgebracht bij alle huisjes in het AZC in Luttelgeest. Dit in goed overleg en afstemming met de COA. Er zijn 300 kerstpakketten rond gebracht, 2 pakketten per huisje (i.p.v. 1 pakket vorig jaar). We kregen toestemming van het COA om tijdens het uitdelen van de pakketten, kerstliederen te zingen. Stichting Ik was een vreemdeling heeft voor 3 zanggroepen met muzikale begeleiding gezorgd. En daarnaast geregeld dat er voor in elk kerstpakket enkele kleurplaten met potloden waren en een kerststolletje. De bewoners van het AZC waren blij verrast en dankbaar;
- 5 Urker gezinnen hebben vluchtelingen van het AZC Luttelgeest uitgenodigd om op Eerste – of Tweede Kerstdag bij hen te eten. Dit was een groot succes, de gasten voelden zich welkom en hebben genoten van de heerlijke maaltijd en het samenzijn met de verschillende gezinnen. De coördinatie werd uitgevoerd door Stichting Ik was een vreemdeling in afstemming met een medewerker van Stichting Gave;
- Medewerking verleend aan de fiets-/verkeerslessen voor vluchtelingen samen met Caritas, Vluchtelingenwerk en de politie. Deze lessen konden in verband met corona niet doorgaan;
- Boekenbas: Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt op Urk Boekenbas aan waarbij ze jonge kinderen en ouders kennis laten maken met het plezier van voorlezen. In samenwerking met onze stichting heeft de Zorggroep ook bij 4 statushoudergezinnetjes een Boekenbasmoeder geregeld. Zo wordt geprobeerd de moeders te stimuleren/helpen om samen met hun kleine kinderen te lezen;
- Hoop voor Nederland: Stichting Ik was een vreemdeling werkte mee aan een project van Jenneke Blokland 'Hoopvolle gesprekken met Urkers', afgewisseld met muziek van bekende Urker zangers en muzikanten. Het programma 'Hoop voor Nederland vanuit het Urkerhart' werd zaterdag 9 januari live uitgezonden. De opbrengst van de uitzending was bestemd voor 'Inloophuis Dimona' (Israël), het 'Leger des Heils Urk' en 'Stichting Ik was een vreemdeling.' Onze stichting mocht het mooie bedrag van € 1.425 ontvangen;
- Gebed voor vluchtelingen: Elke tweede zondagavond van de maand organiseert Stichting Ik was een vreemdeling 'het gebed voor vluchtelingen'. Samen bidden we voor vluchtelingen (landen, procedures, gezinshereniging, problemen bij integratie). In 2021 konden we helaas niet meer bij elkaar komen in verband met corona. Het gebed voor vluchtelingen ging door bij ieder persoonlijk thuis, alleen of met zijn/haar gezin;
- 30 dagen van gebed: Tijdens de jaarlijkse Ramadan (13 april t/m 12 mei 2021) bidden we elke avond samen met vrijwilligers en betrokkenen voor de moslimwereld. Dit aan de hand van het boekje 30 dagen van gebed van de Stichting Frontiers Nederland. In verband met corona konden we ook dit jaar niet bij elkaar komen. We ontvingen dit jaar van Stichting Frontiers 30 dagen achter elkaar een vlog met daarbij enkele gebedspunten. Deze deelden we in een gebedsgroep met degenen die zich hiervoor hadden aangemeld (25 deelnemers). Ook was er de mogelijkheid om aan de hand van een boekje thuis, op eigen gelegenheid de 30 dagen te bidden (6 boekje/personen);
- Vluchtelingengebedsweek: Stichting Gave organiseerde van 20 t/m 26 juni 2021 een gebedsweek voor vluchtelingen. Aan de hand van een gebedsboekje kreeg je per dag gebedspunten aangereikt. We hebben 15 boekjes besteld en uitgedeeld onder onze vrijwilligers. Thuis konden ze aan deze gebedsweek meedoen of middels de online gebedsmeeting van Stichting Gave (i.v.m. Corona);

- Vrijwilligers/bestuurders van onze stichting hebben meerdere doop- en trouwdiensten van statushouders bijgewoond (en vervoer geregeld);
- Vrijwilligersavond: Op 28 oktober 2021 hebben we een avond georganiseerd voor onze vrijwilligers (18 deelnemers). Jozef heeft die avond iets gedeeld over zijn land Eritrea en over de Eritrese cultuur. Verschillende statushouders hadden wat gebakken voor bij de koffie en of gezorgd voor de hapjes na de tijd. Het was een leerzame avond;
- Bijbelstudie met Eritreeërs: elke maand houden we een eenvoudige Bijbelstudie met Eritrese statushouders uit Urk. Dit jaar konden we in verband met corona niet bij elkaar komen;
- Connect Us: Tijdens de zomermaanden werd er in samenwerking met het Leger des Heils om de week een sportavond georganiseerd voor de jongeren in het Wilhelminapark en in de wintermaanden volleyballen in één van de sporthallen op Urk.

Netwerken/netwerkcontacten

In 2021 heeft Stichting Ik was een vreemdeling deelgenomen aan diverse bijeenkomsten of overleg organen rondom het thema vluchtelingen:

- Overleg met Caritas, Vluchtelingen Werk Nederland en andere vluchtelingeninstanties in de bibliotheek op 15 februari 2021 (online) en 13 september 2021;
- Meerdere doop- en trouwdiensten bijgewoond van statushouders (en vervoer geregeld);
- Nidos, Jeugdbescherming voor vluchtelingen;
- I-psy, veel mensen met een migratie-achtergrond die psychische problemen hebben, zijn gebaat bij interculturele benadering van hun problemen. Dat is het bestaansrecht van I-psy, specialist in interculturele psychiatrie;
- GGNet is specialist voor mensen met psychische problemen en hun naasten;
- Martho Flexwerk, Werckpost en diverse Urker (visverwerkende) bedrijven;
- Contact met diverse advocatenkantoren.

Vrijwilligers

Stichting Ik was een vreemdeling heeft het werk in 2021 kunnen doen mede door de hulp van 15 vrijwilligers. Bijna elke vrijwilliger heeft een gezin waar hij/zij regelmatig op bezoek gaat voor een kopje koffie en om te kijken of ze ergens mee kunnen helpen. Zo kunnen ze het extra steuntje in de rug zijn voor onze medebewoners hier op Urk. Ook zijn er vrijwilligers die helpen met bijvoorbeeld de Nederlandse taal of met vervoer naar het ziekenhuis. Vrijwilligers zijn kostbaar en onmisbaar voor het werk wat we mogen doen.

PR

Stichting Ik was een vreemdeling heeft niet de intentie om actief aandacht te vragen voor haar Werkzaamheden. Zij doet dit alleen gericht en opmaat als dit nodig is en dit van toegevoegde waarde is voor de vluchteling. Zo heeft de Stichting:

- Diverse lezingen gehouden over het thema vluchtelingen;
- Columns en artikelen geschreven rondom het thema vluchtelingen;
- Meegewerkt aan het programma 'Hoop voor Nederland vanuit het Urkerhart'. Dit programma werd zaterdagavond 9 januari 2021 middels een live-stream uitgezonden;
- Het Urkerland heeft verschillende keren aandacht besteed aan activiteiten van Stichting Ik was een vreemdeling (Connect Us, fietscursus, Hoop voor Nederland);
- Interview in het RD over de kerstactie van K&V in samenwerking met Stichting Ik was een vreemdeling.

Financiën

Jaarrekening 2021	
Baten	
Giften bedrijven	€ 4.250,00
Giften kerken	€ 2.329,80
Giften verenigingen	€ 125,00
Giften particulieren	€ 5.495,21
Uitzending Hoop vanuit het Urkerhart	€ 1.425,00
Verkoop kaarten	€ 58,00
Ontvangen rente	€ 0,22
Totaal baten	€ 13.683,23
Lasten	
Activiteiten*	€ 2.575,49
Website, flyers, kaartjes**	€ 414,05
Verjaardag, kerstgratificatie vrijwilligers ed	€ 416,51
Ondersteuning vluchtelingen	€ 7.457,37
Verzekering AVB	€ 87,36
Bankkosten	€ 119,39
Totaal lasten	€ 11.070,17
Resultaat	€ 2.613,06

* incl. factuur kerstpakketten 2020 en 2021

** incl. hostingkosten website voor 3 jaar (t/m 2023)

Balans 2021

Activa		Passiva	
Bank	€ 9.736,79	Stichtingsvermogen	€ 9.736,79

Kascontrole 2021

Twee onafhankelijke personen met ervaring op het gebied van financiën hebben de financiële administratie van Stichting Ik was een vreemdeling gecontroleerd. De leden van de kascommissie hebben de penningmeester decharge verleend inzake de verantwoordelijkheid van de financiële administratie en van het gevoerde financiële beleid over het jaar 2021.

Tot slot

Een terugblik op het jaar 2021 stemt het bestuur van Stichting Ik was een vreemdeling tot dankbaarheid met de bede uit Psalm 90 in ons hart: 'Bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat.'

Urk, juni 2022
Bestuur Stichting Ik was een vreemdeling



STICHTING
**Ik was een
vreemdeling**